

**Clubblad**  
**Drentse Sierduivenfokkers Club**



**Jubileum boekje**

## Gebruikte logo's



*DRENTSE SIERDUIVENFOKKERS  
CLUB*



# Organisatie

## Ereleden

J Kwint, Havelte  
W.Martens Koekange  
R Staats, Emmen  
P. Gol, Havelte

## Leden van verdienste

A.Kleiman, Hoogeveen  
B.Kleiman, Hoogeveen

Voorzitter P.B.M. Langenkamp, Prieswijk 115, 7916 RL Elim  
Tel: 06-25057470 mail. [pbmlangenkamp@gmail.com](mailto:pbmlangenkamp@gmail.com)

Secretaris R.Hoornstra, De Pol 12, 8337 KS De Pol  
Tel: 0521-382949 mail. [Secretaris.dsc@sierduif.nl](mailto:Secretaris.dsc@sierduif.nl)

Penningmeester H.Kloeze, Mr. J. de Blieckweg 10, 7958RG Koekange  
Tel: 06-10189818 [mail.hkloeze@home.nl](mailto:mail.hkloeze@home.nl)

2<sup>e</sup> Voorzitter en ringencommissaris G.Kreeft, Veenschapsweg 38 7741NM Coevorden  
Tel: 0524-518738 [mail/gerriekreeft@online.nl](mailto:mail/gerriekreeft@online.nl)

2<sup>e</sup> secretaris P. Gol, Hofweg 6, 7971 BK Havelte  
Tel: 0521-341402.mail.p.gp;@hetnet.nl

Website [www.dsc.sierduif.nl](http://www.dsc.sierduif.nl)

Financiën NL83INGB0000086117  
T.n.v. Drentse Sierduiven Club  
Koekange  
( dus niet de naam van de penningmeester!)

Contributie:

Senior leden € 21,00

Jeugdleden ( t/m 16 jaar) € 6,00

## **Voorwoord.**

Met veel genoegen beiden wij u hier ons jubileumboekje naar aanleiding van ons 40 jaar bestaan. Het heeft wel de nodige research gekost om het e e a over ons bestaan boven water te krijgen. We hebben de pech gehad dat we een secretaris hebben gehad, hij is overigens geen lid meer van onze club, die heeft gemeend ons hele archief te vernietigen wat hij vond het maar onzin om “die oude meuk” maar te bewaren. Gelukkig hebben wij bijna al onze leden van het eerste uur bereid gevonden een bijdrage te leveren aan dit boekje. Wij danken hiervoor Roel Staats, Piet Gol, Fedde vd Ploeg en Henk Kluitenberg hiervoor van harte. Het was wel duidelijk de Jacob Kwint gezien zijn gezondheid niet meer een bijdrage kon leveren.

Wij hebben getracht met dit boekje een redelijk beeld te schetsen over het ontstaan en het verleden van onze club. Daarbij geenszins bedoeld om helemaal compleet te zijn en ook bestaat de mogelijkheid dat er onjuiste informatie wordt weergegeven, daarvoor onze excuses.

Enkele afbeeldingen zijn afkomstig uit de verzameling van krantenknipsels van Wil van de Berg. De kwaliteit laat helaas te wensen over om meer van deze verzameling op te nemen. Excuus dus voor de mensen die hier worden gemist. We hopen des ondanks een leesbaar boekje te hebben gemaakt met voor sommige van u leuke herinneringen en voor anderen van u een beter beeld wat onze club door de jaren heen heeft gerealiseerd.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit boekje.

Het bestuur.

## **Bestuurlijke organisatie**

### **1980.**

Start van de oprichting van onze club vond plaats op 6 feb.1980 in hotel Dijk in Klazienaveen.

De voortrekkers waren dr. Brouwer, G Belt, H.Beettjer, H Pater en R.Staats. Uit hun midden werd dr Brouwer aangesteld als eerste

voorzitter. Hier werd de basis gelegd voor het oprichten van onze club. De officiële oprichtingsbijeenkomst was op 29 maart 1980 in Hotel Prakken in Beilen.

De opening werd verricht door dr Brouwer om 14.30 uur. Hij mocht in totaal 18 duivenliefhebbers begroeten. Tot het oprichtingsbestuur werden gekozen Dr. Brouwer als voorzitter, Henk Beettjer als secretaris/penningmeester, Hilbert Pater als algemeen adjudant en als bestuursleden Gerard Belt en Roel Staats. Zij gingen aan de slag met alle noodzakelijke voorbereiding die noodzakelijk zijn voor het oprichting van een organisatie. Er werd gekozen voor een verenigingsstructuur. Daarvoor waren noodzakelijk de statuten en huishoudelijk reglement dit notarieel moesten worden vastgelegd en aanvraag bij de Raad van Bestuur (momenteel Facilitair Bureau) en Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers met als naam Drentse Sierduivenliefhebbers Club, statutair gevestigd in Hoogeveen de woonplaats van voorzitter Brouwer. De officiële statuten en huishoudelijk reglement werden op 16 juni 1980 bekrachtigd.

## 1982

De definitieve bestuurssamenstelling nadat alle noodzakelijke formaliteiten positief waren afgerond werd vast gesteld in 1982. Als voorzitter werd Tieme Kroes gekozen, secretaris werd Henk Beettjer, penningmeester Piet Gol, algemeen adjudant Hilbert Pater en bestuursleden Jacob Kwint en Roel Staats.



Opvallend is dat door de tijd heen de functionarissen van mn het dagelijks bestuur, tw de voorzitter, secretaris en penningmeester langere tijd door dezelfde persoon werd uitgeoefend

waarbij mn de functie van penningmeester uitgevoerd door Piet Gol opvalt.

**De voorzitters van onze club waren**  
**Dr Herman Brouwer** van 1980 tot 1982.



**Tieme Kroes** van 1982 tot 1993.

Tieme Kroes werd niet lang na zijn aftreden koninklijk onderscheiden als lid van Oranje Nassau .



**Piet Langenkamp** van 1993 tot heden.

Piet werd in 2020 eveneens koninklijk onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau. Hetzelfde jaar ontving hij ook nog eens het NBS erespeldje. Piet heeft aangegeven dat 2023 zijn laatste jaar als voorzitter zal zijn. Hij heeft het dan 30 jaar volgehouden.

## Secretarissen van onze club waren

**Henk Beettjer** van 1980 tot 1986 daarna was hij nog tentoonstellingssecretaris tot 1994. Van 1987 tot 1995 was Henk nog 2<sup>e</sup> voorzitter en tot 2005 verzorgde hij nog de opmaak van onze clubbladen. Henk overleed in 2019.



**Roel Staats** van 1986 tot 1990



**Boelie Rouw** van 1990 tot 2002. Dat jaar werd hij tot ere lid benoemd en hij overleed in 2006.



Boelie kenmerkte zich door ongeëvenaarde enthousiasme. Gedurende zijn tijd groeide het aantal leden en tijdens de NBS vergaderingen bleken wij de vereniging met op 1 na hoogste aantal stemmen. Dit kwam omdat Boelie afspraken had gemaakt met

alle Drentse plaatselijke verenigingen om de NBS fokkerskaarten voor hun sierduivenleden te bestellen zodat alle duivenhouders in Drenthe bij de NBS als lid van DSC stonden geregistreerd.

Boelie was ook de aanvrager van de koninklijke onderscheiding van onze Ere- voorzitter destijds Tieme Kroes.

**Henk Lubbinge** van 2003 tot 2013. Henk heeft het gepresteerd om het DSC archief weg te gooien. Hij was de initiatiefnemer voor de koninklijke onderscheiding van Piet Gol.

**Robert Hoornstra** van 2014 tot heden. Onder de vleugels van Robert is onze website gegroeid en verbeterd en ook de communicatie met de leden sterk verbeterd oa door gebruik van mail maar zeker ook door het accurate handelen van Robert. We hopen dat hij dit nog lang op zich wil blijven nemen.

## **De penningmeesters van onze club .**

Daar kunnen we kort over zijn.

**Piet Gol** heeft deze functie vanaf begin 1982 tot 2016 op zich genomen. Hulde voor zulk een standvastigheid op zo'n belangrijke functie als penningmeester. Daarna is hij tot op heden als 2<sup>e</sup>



penningmeester binnen het bestuur.

Piet is voor deze verdienste dan ook meer dan terecht benoemd als Ere-lid. Eerder had ook hij al de koninklijke onderscheiding als Lid van Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen, welk wij te samen met zijn Brandweercommandant hadden geregeld.

Overigens zit hij tot op heden nog altijd in het bestuur.

**Willem Martens** van 2016 tot 2021. Naast het werk als penningmeester dat hem als financieel specialist in het dagelijkse leven goed afging stond Willem ook altijd klaar om te helpen waar nodig. Vele malen heeft hij geholpen met transport van kooien en schragen met zijn bus en grote aanhanger. Ook Willem is benoemd als Ere-lid.



**Henk Kloeze** van 2022 tot heden. Nog te kort om te beoordelen maar wel bleek hij geduldig tijdens de zeer moeizame overname vanwege een zeer stroef verlopen proces bij Kvk en mn ING

### **Overige bestuursleden waren**

H.Pater van 1980 tot 1990.

Jacob Kwint van 1980 tot 1998

Lammert Martens van 1986 tot 1991

R.Kröder van 1992 tot 1994

Dirk Rollen van 1992 tot 1999

A de Boer van 1995 slechts 1 jaar

Geert Nijhof van 1996 tot 2002

Sam de Groot van 1999 tot 2007 Overleden 2009

Lammert Schouwstra van 2003 tot 2014

## **Het begin van D.S.C. ( Piet Gol )**

Op 6 dec. 1980 onze eerste clubdag in hotel Prakken in Beilen. Het aantal ingeschreven dieren was 132 en de winnaars waren, de mooiste oude doffer van Goos Kleiman een Modena, de mooiste oude duivin was Arend Smit met Hollandse Kropper, de mooiste jonge doffer was van Jacob Kwint met een Krulduif, de mooiste duivin jong was voor E v. Kalkwiek met Deense Tuimelaar. De eerste club competitie van D.S.C winnaar Jac.Kwint, en op 1 febr.1981 waren er 64 leden.

De eerste regionale sierduivenshow van D.S.C. weer in hotel Prakken in Beilen op 1 t/m 5 dec.1981 er werden toen maar liefst 502 duiven ingezonden, de mooiste van de show was voor Jac.Kwint met een Krulduif met predicaat U gekeurd door W.J.Michels en de mooiste ander geslacht was voor Arend Smit met Hollandse Kropper met predicaat F gekeurd door J.G.Meelis, en clubkampioen 1981 was voor Jac.Kwint de 2<sup>e</sup> plaats was voor Tieme Kroes en de 3<sup>e</sup> voor Hennie Kolker.

De 2<sup>e</sup> regionale sierduivenshow van D.S.C. op 8 t/m 11 dec.1982 en was in de Mauritsshal in Hoozevee. Hett aantal dieren was 504 en de mooiste duif van de show was van Arend Smit met Hollandse Kropper met predicaat U gekeurd door A.M. van Rijn, de mooiste ander geslacht was voor G.Hooge met Krulduif predicaat U gekeurd door C.B.Dirksen en clubkampioen 1982 was voor Tieme Kroes en de 2<sup>e</sup> plaats voor Piet Gol en de 3<sup>e</sup> voor Jac.Kwint.

De 3<sup>e</sup> regionale show werd in Assen (Mauritsshal was te duur voor ons) samen met Hoenderclub A.S.S.C. in de showroom van garage Koops gehouden van 27 t/m 29 okt.1983. Aantal dieren waren toen 246 en de mooiste van de show was voor Hennie Kolker met Eng.dwergkropper predicaat U gekeurd door A.M.van Rijn, de mooiste ander geslacht voor Kl.Bosch met Engelse Ekster Tuimelaar predicaat U

gekeurd door J.M.Klein-Sprakkelhorst en de clubkampioen 1983 was voor Jac Kwint en de 2<sup>e</sup> plaats was voor Tieme Kroes en de 3<sup>e</sup> plaats voor Piet Gol.

De 4<sup>e</sup> regionale sierduivenshow was van 7 t/m 8 dec.1984 voor de eerst in het nieuwe gebouw van de Kerkraad, het Wilhelmina gebouw, in Beilen, door het toedoen van Dhr.Houtzager die woonde er achter zo kwamen wij in Beilen terecht. De huurder, Roelof Kwint, was blij met ons. Er werden 490 duiven ingezonden. De winnaar was G.Hooge met Krulduif predicaat U gekeurd door L.J.W.Maas en winnaar van een geschilderd portret gemaakt door Hennie Kolker. Winnaar ander geslacht was voor A.J.Beun met Steigerkropper predicaat F gekeurd door J.G.A.van Loon en winnaar van een portret geschilderd door Jan Hartzman, clubkampioen 1984 was voor Jac.Kwint en 2<sup>e</sup> was G.Hooge en 3<sup>e</sup> voor Piet Gol.

De 5<sup>e</sup> regionale sierduivenshow was 13 t/m 14 dec.1985 met een aantal van 367 duiven. Winnaar was H Schppers met een Carrier predicaat U gekeurd door J.G.Meelis en winnaar ander geslacht was voor G.A.Belt met Silezische Kropper predicaat F gekeurd door J.G.Meelis. Clubkampioen 1985 was voor G.A.Beld.

De 6<sup>e</sup> regionale duivenshow van 12 t/m 13 dec.1986 aantal duiven 360 en winnaar was B. Dijkstra met Thüringer Vleugelduif blauw predicaat U, gekeurd door C.B.Dirksen. Winnaar ander geslacht F.v.d.Ploeg met Hollandse Kropper predicaat F gekeurd door J.G.Meelis. Clubkampioen 1986 was Jac.Kwint, de 2<sup>e</sup>plaats was G.A.Belt en 3<sup>e</sup> H.Schipper.

De 7<sup>e</sup> regionale duivenshow 11 t/m 12 dec. 1987, aantal duiven was 386 en de winnaar was P.Gol met Thüringer Vleugelduif predicaat U gekeurd door J.G.Meelis en winnaar van een geschilderd portret gemaakt door Jan Hartzman, winnaar ander geslacht B Rouw met krulduif predicaat F gekeurd door L.J.W.Maas. Clubkampioen 1987 was P.Gol en 2<sup>e</sup>Jac.Kwint en 3<sup>e</sup> T.Kroes.

De 8e open sierduivenshow 9 t/m 10 dec.1988 aantal duiven 283 en de winnaar was Jac.Kwint met Krulduif predicaat U gekeurd door G.v.d.Kaay. Winnaar ander geslacht was voor H.Kolker met Eng.Dwergkropper predicaat F gekeurd door J.G.Meelis. Clubkampioen 1988 was P.Gol

De 9<sup>e</sup> open sierduivenshow 8 t/m 9 dec. 1989 aantal duiven 283. Winnaar was P.Gol met Thüringer Vleugelduif predicaat U gekeurd door J.H.Ziemerink Winnaar ander geslacht was voor H.Kolker met Eng.dwergkropper met predicaat U gekeurd door G.v.d.Kaay. Clubkampioen 1989 was P.Gol 2<sup>e</sup> Jac..Kwint en 3<sup>e</sup> was A.Smit.

De 10e open sierduivententoonstelling 14 t/m 15 dec.1990 aantal duiven 301 winnaar was comb.v.d.Sluis-Smit met Brunnerkropper predicaat U gekeurd door J.H.Ziemerink. Winnaar ander geslacht was P. Gol met Thüringer Vleugelduif predicaat U gekeurd door J.G.Meelis. Clubkampioen 1990 was P.Gol, 2 was T.Kroes en 3 Tj.Bolding.

De 11 opententoonstelling 13 t/m 14 dec.1991 aantal duiven 386 Winnaar was Comb.Kleiman met Oosterseroller predicaat U gekeurd door J.G.Meelis. Winnaar ander geslacht was Comb.Rauw-Trip met Krulduif predicaat F gekeurd door j.G.Meelis. Clubkampioen 1991 was P.Gol, 2 T.Kroes en 3 comb.Kleiman.

De 12 opententoonstelling 11 t/m 12 dec. 1992 aantal dieren 534, de clubshow van de krulduiven was ondergebracht bij D.S.C. Winnaar was C.G.Bronk met Duitse Dubbelgekapte Trommelduif predicaat U gekeurd door R.v.d.Heuvel . Winnaar ander geslacht was Tj.Bolding met Hollandse Kropper predicaat U gekeurd door G.v.d.Kaay. Clubkampioen was

Dit waren de eerste 10 jaar van het bestaan van de D.S.C.

Piet Gol

## Nationaal succesvol.

Ook nationaal waren diverse leden succesvol. Onderstaand enkele foto's van prijsuitreikingen door voorzitter NBS



Gerrie Kreeft met zijn Oud Hollandse Meeuwen



John de Groot met zijn Oud Hollandse Meeuwen



Robert Hoornstra met zijn Spreeuwduiven.

## Inzendingen op onze shows

Onderstaand een overzicht van de inzendingen door de jaren heen. Vele jaren hebben wij de zo gewenste NBS Provinciale kampioenschappen aangevraagd maar telkens zonder resultaat. De procedure binnen de NBS ging bij toewijzing uit van de show met de meeste sierduiven in de provincie en dat was natuurlijk de Noordshow.

Een keer was de secretaris van de Noordshow bereid om de aanvraag zgn te vergeten om ons de kans te geven op dit Provinciale kampioenschap en wel tijdens onze 25 jarig jubileum.

Wij blij maar Albert Wijnholt ,de man in kwestie, kreeg wel heel veel kritiek te verduren.



## **40 JAAR DRENTSE SIERDUIVEN CLUB. (Fedde v.d. Ploeg)**

We woonden nog niet zo lang in Wapse en mijn hobby de sierduiven, stond nog in de kinderschoenen. Ik was al enkele jaren lid van DKC uit Diever, toen het idee werd geboren een Drentse sierduivenclub op te richten, evenals de Groningers en Friezen. Dit idee viel bij velen in goede aarde, een club met alleen sierduiven-fokkers in Drenthe en omgeving. Dat gebeurde dus op 29 maart 1980 !! Ik besloot meteen lid te worden en in het begin heb ik meegewerkt met het ontwerpen van een logo voor het Jaarboekje 1981. Ook maakte ik in die jaren de catalogus voor Diever, destijds in zaal 'Brinkzicht' van Bart Benthem.

## Mijn ontwerp in 1981



De eerste show vond plaats in hotel Muller te Beilen. Voor mijn gevoel is dat al heel lang geleden. Het beste herinner ik mij nog de shows in het "Wilhelmina Zalencentrum", ook in Beilen. Persoonlijk vond ik die shows met het randgebeuren zoals de tombola, altijd heel gezellig. De ruimte was vaak wat krap, maar de gezelligheid maakte veel goed. Ook de vergaderingen aldaar waren het bezoeken meer dan waard.

In die tijd fokte ik naast mijn hoofdrol de Hollandse kroppers, ook blauwschild Hollandse meeuwjes. Daardoor had ik veel contact met mede-oprichter Henk Beettjer uit Emmen. En later ook veel bezoekjes gebracht aan Hans Houtzager in Beilen. Deze Olympische sporter

was naast duiven ook zeer geïnteresseerd in mensen, vooral hun bouw, gedrag en uiterlijk. In onze gesprekjes kwam dat regelmatig aan de orde en zo werden mijn vrouw Fokje en ik al gauw onder het Germaanse ras geplaatst.

Het showen met OH-meeuwen heb ik echter niet zo lang volgehouden. De Hollandse kroppers bleven mijn favoriete ras.

In de beginjaren van de Drentse Sierduiven Club is er ook een boekwerkje met interviews van vele Drentse sierduivenfokkers uitgegeven.

Deze interviews waren geschreven door Wil van der Berg. Ze werden "OPVLIEGERTJES" genoemd. Ik weet nog best dat mijn bijdrage in de krant verscheen met een fikse drukfout in de titel. Er stond gedrukt: "afgaan op je eigen voordeel". Die "V" van voordeel vond ik toen erg vervelend, had moeten zijn 'oordeel'.



Op deze foto is de fout door mij hersteld.

Binnen mijn Hollandse kropperfok deed zich wel een verschuiving voor van Blauwroek naar Zwart en Zwartgetijgerd. Deze kleurslagen vond ik steeds mooier en ik wil niet onbescheiden zijn, maar met name de getijgerden heb ik landelijk sterk verbeterd. Vooral ook de kleur van zwart werd gitzwart, terwijl die voorheen grijsachtig was. Datzelfde geldt voor de Zwartroeken.

Nu, jaren later, komt mijn oude liefde voor de Blauwroeken steeds meer boven drijven.

Dus jullie raden het al, ik fok nu naast Zwart en Zwarttjiger weer Blauwroeken. Vandaag de dag heet dat Blauw zwartgebanded.

Ook heb ik nog steeds blauwschild OH-meeuwtjes en met behulp van Gerrie Kreeft heb ik mijn 'stam' weer nieuw leven ingeblazen.

Zo blijft een ieder op z'n eigen manier bezig met onze o zo geliefde hobby.



***Een mooie eigenfok Blauw zwartgebandede doffer uit 2019.***

## Tot slot.

Nu, ruim 40 jaar later, staat onze hobby flink onder druk, ook de sierduivenverenigingen. Gelukkig hebben de 3 grote noordelijke sierduivenclubs DSC, GSC en FSC elkaar 'gevonden' door een samenwerkingsverband aan te gaan.

Dit resulteerde in een gezamenlijk show: Sierduivenshow Noord-Nederland te Drachten. Dit blijkt een succes te zijn en hopelijk nog vele jaren.

Veel van onze leden scoren daar met hun beste dieren erg hoog !  
Wat betreft de Drentse Sierduiven Club spreek ik de wens uit dat we op weg zijn naar 50 jaar DSC ! En dat moet lukken volgens mij met het huidige enthousiaste bestuur, bestaand uit Piet Langenkamp (voorz.), Robert Hoornstra (secr.), Henk Kloeze (penm.), Gerrie Kreeft ( 2<sup>e</sup> voorz. en ringencomm.) en Piet Gol (2<sup>e</sup> secr. en erelid).

Een sportieve groet van Fedde van der Ploeg.  
(lid van het eerste uur)

## **Overzicht van het ledenbestand.**



## Clubcompetitie.

Jaarlijks houden wij een clubcompetitie. Door de jaren heen diverse winnaars maar een aantal van hen waren opvallend veel succesvol.

## Clubkampioenen



Robert Hoornstra



Gerrie Kreeft Piet Gol Comb Kleiman



Robert nog een keer



Robert Piet Andries en Bertus



**Robert Hoornstra, Gerrie Kreeft en Piet Gol**

## **Hoe is het begonnen.** ( *Roel Staats* )

Op 10 jarige leeftijd kwam ik op weg naar school altijd langs een grote dierenliefhebber, hij had vogels, duiven en kippen. Regelmatig mocht ik bij hem de dieren bewonderen. Het duurde dan ook niet lang dat ik met enkele duiven thuis kwam, eerst bij de legkippen in en zo gauw mogelijk van sloopmateriaal een hok in elkaar gezet.

Op de landbouwschool leerde ik veel boerenzoons kennen die thuis dieren hadden en werd er veelvuldig geruild met duiven en krielkippen.

Toen Henk Beettjer begon met het fokken van sierduiven werd ook bij ons ook de fok wat serieuzer opgepakt. Als combinatie met mijn broer en mijn vader fokten en showden wij sierduiven, konijnen en hoenders.



De boerenmeeuwtjes maakten plaats voor Oud Hollandse meeuwen, samen met Henk lieten wij goede fokdieren komen o.a. van Jacobs uit Limburg.

In het begin van mijn trouwen had ik niet de mogelijkheid om duiven bij huis te houden. Wel had ik nog duiven bij mijn vader. Na een tijdje de gok maar genomen een hokje in de schuur en een volière ervoor en begonnen met Brunner kroppers.

Ondertussen kreeg ik steeds meer bestuursfuncties , begonnen als secretaris van de plaatselijke vereniging werd ik gekozen in het provinciaal bestuur. Hierin werd ik later secretaris-penningmeester.

Bij de oprichting van Drenato werd ik gevraagd om samen met dhr. Engelberts het hoendersecretariaat te doen.

Op een provinciale vergadering werd gepraat over de landelijk vertegenwoordiging van de verschillende diergroepen. Alleen bij de sierduiven werden de fokkers nauwelijks vertegenwoordigd, ik opperde toen het idee van een speciale Drentse sierduiven vereniging. Later in het jaar werd ik hieraan door Hilbert Pater herinnert, of ik al stappen had gezet, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling, ik had eigenlijk al weinig vrije tijd over. Hij bleef aandringen, dhr. Brouwer was hier al mee bezig geweest. Contact opgenomen met Brouwer, samen vonden wij dat er eigenlijk nog mensen bij moesten. Henk Beettjer gevraagd, die wou eventueel wel meedoen. En zo zaten wij op een middag met z'n vieren bij Hotel van Dijk in Klazienaveen. Brouwer, Pater, Beettjer en ik en besloten wij om een poging te wagen. Brouwer en Beettjer hebben toen het meeste werk verricht en gelukkig kwamen er actieve mensen bij en is het gelukt om een vereniging op te richten.

Het is mij nooit gelukt om het beste advies voor een succesvolle duiven fokker op te volgen. Het fokken van 1 ras en het liefst in 1 kleur geeft

de beste mogelijkheden tot een goed resultaat. Voor mij was vaak de verleiding te groot om er toch een ras bij te houden, ook de keus tussen Brunners en Oud Hollandse meeuwen lag voor mij altijd erg lastig. Desondanks heb ik altijd veel plezier beleefd aan mijn duiven. Nog steeds trouwens.

Ik wens alle leden nog een veel duivenplezier.  
Roel Staats.

Hieronder diverse foto's van hokbezoeken.



Bij Rene van de Bosch



Nestor van onze club  
Lammert Schouwstra



Bij Willem Martens



Henk Sauerbreij



Andries Kleiman



Piet Gol en Henk Kloeze



Fedde v d Ploeg



Gerrie Kreeft en Piet Gol



Willem Martens



## Zo is het begonnen. ( Piet Gol )



Ik Piet Gol geboren 1950 aan de Busselterweg, een buiten gebied van het dorp Havelte en aan de rand van een groot water win gebied. Mijn ouders waren boer en wij hadden veel dieren op de boerderij, kippen, duiven, konijnen, pony's en een paard en natuurlijk koeien maar die duiven en kippen en konijnen waren geen ras dieren. Op een dag kwam Tieme Kroes langs, die woonde vlak bij ons, hij zei als je ras dieren neemt die eten net zo veel als die je nou hebt, en dan kun je er ook nog eens mee naar een tentoonstelling . En dat gebeurde, mijn vader en ik vonden Lotharinger konijnen wel mooi. Tieme wist wel een adres in de N.O.P.. Mevr. Bergsman- v.Schelven fokte die en ze was ook nog keurmeester van konijnen. Daar hebben wij een drachtige voedster gekocht en mooie jongen bij gekregen. Op een dag kwam Tieme bij ons langs met een trio zwart Leghorn kriel, en ja, wij moesten ook maar lid worden van een vereniging, en dat werd Steenwijk en Omstreken waar Tieme voorzitter van was. Ik was 9 jaar en jeugdlid en kreeg een Raad van Beheernr. dan konden de dieren naar een tentoonstelling gestuurd worden. Als wij lopend naar school gingen, kwamen wij bij Tieme zijn huis langs. Op de terug weg ging ik wel vaak even bij Tieme langs om bij zijn dieren te kijken en vooral bij zijn Norwich Kroppers, Steigerkroppers en ook zijn Orpinton kippen en Castor rex konijnen.

Er kwamen ook vaak fokkers bij Tieme op hok bezoek, zo was daar ook Rein Schut uit Meppel en die zei tegen mij. Wil je een paartje O.H.meeuwtjes hebben, ja natuurlijk wilde ik dat wel, en dat waren mijn eerste echte ras duiven.

Vaak ging ik met Tieme mee naar tentoonstellingen en hij leerde mij de kneepjes van het conditioneren van de dieren.

De verkeerde veertjes weg knippen met een klein schaarje en niet uit trekken, want dan komen ze met een paar weken weer terug, de pootjes wassen en dan met een beetje vaseline in wrijven.

Zo werden ze ingezonden naar de Pluzie co show in Zwolle, in een mooi theater zaal Odeon. Ik had daar 5 Leghornkriel ingezonden en toen wij zaterdag de dieren weer op kwamen halen, was ik kampioen met een Leghorn hen van de dwerghoenders met pred. Zzg en de andere dieren behaalden 3 x zg en zzg. Mijn dag kon niet meer stuk.

Op die show zaten toen ook Thüringer vleugelduiven en dat waren toch ook wel hele mooie duiven, die wilde ik ook wel graag in mijn hok, maar die waren helaas niet te koop.

Tieme zei dat het wel wilde duiven waren in het hok, het zijn kleurduiven en die zijn over het algemeen vrij wild.(nu zeggen ze, ze zijn alert in plaats van wild)

Tieme ging nog wel eens familie op vakantie naar Limburg en wou wel kijken als daar fokkers van Thüringer Vleugelduiven waren. Zijn familie wisten wel waar fokkers woonden.

Na de vakantie kwam Tieme terug met 2 Thuringer vleugelduiven ( 20 gulden was toen wel duur) uit een klooster. De pastoor hield duiven boven in het klooster en had er daar wel 100 zitten. Maanden later heb ik ze ingezonden op de show in Steenwijk en ze werden gekeurd door Dhr Maas en kregen allebei het predicaat zg en vanaf die tijd heb ik mijn Thüringer Vleugelduiven, de meeuwtjes heb ik toen weg gedaan. Ik had er wel goed mee gefokt en wel een paar mooie prijzen mee gewonnen, ook van de O.H.M.C. en een mooi schilderijtje .

Dit alles heb ik toch wel grotendeels aan Tieme Kroes te danken mijn grote leermeester



Jaren later, getrouwd met Gerda, en een huurwoning in de nieuwbouw met een klein duivenhok van 2.5 bij 2.5 m, dus kippen en konijnen weg en minder duiven, maar de Thuringers blijven. Er was toen een grote zolder, prima voor een duiven hok, en dat vond Gerda toen wel goed (zou nu niet meer gebeuren). Later een huis gekocht met meer ruimte bij huis voor een groter duivenhok, en daar wonen daar nog met veel plezier.

De duiven wat uitgebreid met Neurenberg Zwaluw en met Saksische Veldkleur duiven en al vele jaren met veel succes dieren gefokt en geshowd op tentoonstellingen. Veel prijzen gewonnen; een daar van was op de show van Avicultura 100 jaar bestaan de mooiste duif van de show en verder meerdere hoofdprijzen zoals gouden tientjes en schilderijen door Jan Hartzmann.



Jaren lang penningmeester van Pels en Pluim geweest, nu ere lid van de club en natuurlijk in het bestuur van D.S.C. tot op heden en ook ere lid.

En dan de grote verrassing, de koninklijke onderscheiding die D.S.C. had aangevraagd vond ik een geweldige eer, lid in de orde van oranje nassau.

Heb op vele tentoonstellingen in gezonden en ook als helper bij de S.N.N., onze show samen met F.S.C. en G.S.C., en op de Noordshow en ben ook lid van de kleurduiven club N.K.V. en ik hoop nog jaren van mijn hobby te mogen genieten.

Piet Gol



Gerda Gol en Margreet Langenkamp verzorging jaarlijkse tombola

## Tentoonstellingslocaties

Door de jaren heen hebben wij onze shows op diverse locatie georganiseerd .

Het begon in Hotel Prakken in Beilen daarna volgden diverse locaties voor slechts een of enkele jaren. De meeste tentoonstellingen organiseerden we echter in het Wihelmina Zalen Centrum (WZC) in Beilen. Dit was bijna ons thuishonk, waar we ook onze vergaderingen hadden en zelfs een deel van het tentoonstellingsmateriaal mochten opslaan .Helaas bleken de kosten voor deze locatie voor ons als club te hoog. Ek jaar moest er geld bij worden gelegd om de show te bekostigen en daarom op zoek geweest naar meer betaalbare mogelijkheden. Ook dit leverde uiteindelijk niet het gewenste resultaat en daarom toch weer terug naar WZC omdat we on daar erg thuis voelden. Uiteindelijk verbleven we hier tot 2013. Daarna ontstond de Sierduivenshow Noord Nederland waar wij als DSC samen met de Friezen(FSC) en de Groningers (GSC) onze clubshows hadden ondergebracht in het realiseren van een nationale sierduivenshow in het noorden. Een lang gekoesterde wens was hiermee in vervulling gegaan.



Wilhelmina Zalen Centrum Hennie Kolker, Wil en Sam de Groot



Begin opbouw



Einde show



Na hard werken even tijd voor een drankje en sigaretje



Hennie Kolker geconcentreerd  
Genieten van zijn frietje



Henk Beetjer en Roel Staats hard  
werken aan catalogus

Onderstaand een schema van onze diverse locaties en periodes.

- 1980- 1981 Hotel Prakken in Beilen ( Start van DSC)
- 1982 Mauritsshal te Hoogeveen ( bleek te duur)
- 1983 Garage Koops in Assen
- 1984-2004 WihelminaZalenCentrum te Beilen
- 2005-2008 Schortinghorst te Pesse
- 2009 Dorpshuis te Koekange
- 2010-2013 WihelminaZalenCentrum te Beilen.
- 2013 tot ? SierduivenshowNoordNederland te Drachten



Onze banner



Bekende Bartje onze prijs.

## Sierduivenhouden, een leuke hobby ( *Henk Kluitenberg* )

Mijn naam is Henk Kluitenberg en 60 jaar.

Ik heb al sinds mijn jeugd sierduiven en dat is mij met de paplepel ingegoten want mijn vader heeft jarenlang postduiven gehad.

Ik ben ruim 35 jaar schilder geweest en heb bij verschillende bedrijven gewerkt, maar ben helaas in 20212 afgekeurd als schilder wegens O.P.S ( bekend als schilderziekte).

Na een aantal jaren bij huis te hebben gelopen, ben ik als logistiekmedewerker/heftruckchauffeur aan het werk gegaan bij Royal A-Ware te Coevorden.

Ik was ongeveer 13 jaar toen ik mijn eerste sierduiven kocht, dat waren Birmingham rollers en Nederlandse hoogvliegers. In 1973 heb ik toen de clubshow van P.K.V Ons Genoegen Coevorden bezocht en ben vanaf 1974 lid geworden.

Omdat dat rollers geen showduiven maar vliegduiven waren, heb ik deze weer weggedaan en ben ik op zoek gegaan naar een ander ras.

Op een markt in Vriezenveen kocht ik toen Engelse Langvoorhoofd tuimelaars. Later kwamen daar duiven van dhr. Prins uit Klazienaveen en dhr. Vries uit Sneek bij.

Het is een ras wat de jongen bijna niet meer zelf groot kan brengen en daarvoor had ik de Nederlandse Hoogvliegers en later Altenburger Trommelduiven.



In 1976 ben ik lid geworden van de speciaalclub van Engelse Lang Voorhoofd tuimelaars en ging vaak naar de clubdagen samen met dhr vd Vegt uit Zwolle met wie ik veel contact had. Via hem kocht ik blauwe Langvoorhoofd tuimelaars uit Engeland. Met deze duiven had ik veel succes en goede nafok.

In 1980 werd de Drentse Sierduiven Club opgericht en ik ben toen direct lid geworden. Dat was tijdens de Drenatoshow in Hoogeveen. Het is een club met veel ambitie waarbij ik het wel jammer vindt dat wij zelf geen eigen clubshow meer hebben; maar ik vind het bij de SNN show in Drachten ook prima.

DE SNN is een van de mooiste shows in Nederland.

Mijn hoogtepunt met de langvoorhoofd tuimelaars was de clubshow in Amsterdam tijdens de Europashow. Daar zaten ruim 200 Engelse Langvoorhoofd tuimelaars. Ik had daar de beste in de kleurslag wit. Een aantal jaren later is daar abrupt een einde aangekomen omdat , zoals later bleek, mijn duiven waren vergiftigd. Ik ben er nooit achter kunnen komen door wie en waarom.

Er waren in die tijd maar weinig Langvoorhoofd tuimelaars voor handen en ging daarom op zoek naar iets anders.

Ik heb in die jaren erna vele rassen gehad maar vond toch niet iets dat bij mij paste totdat ik op Onetoshow in Enschede de Saksische Monninkduif zag. Deze vond ik prachtig.

Ze waren van dhr Nieuwenhuis, de keurmeester, uit Rijssen en heb besloten hem te bellen of hij wat duiven over had. Ik moest maar even langskomen zei hij. Dit heb ik toen gedaan en ben met enkele koppels van hem naar huis gegaan en ben ik maar gelijk lid geworden van de speciaalclub want daar was Nieuwehuid toen secretaris van. Wat later zijn daar nog wat duiven van dhr H Schipper uit Wierden bijgekomen.

Ook heb ik nog Saksische witstaarten gehad in diverse kleurslagen. Deze kleurduiven heb ik gehouden tot 2018. Helaas moest ik deze toen wegdoen omdat ik te veel problemen had om het hok goed schoon te houden wegens ernstige rugklachten.



Ik ben toen maar weer overgestapt op kaalbenige duiven . Het werden weer Altenburger Trommelduiven welke ik in de jaren 70 ook heb gehad. Eerst geelzilver geband en blauw geband, later kwamen er witte bij uit Duitsland en enkele van Wim Nieuwehuis jr. Het is prettig bij de familie Nieuwehuis te vertoeven. Het is een hechte duivenfamilie.

Ook heb ik later nog kaalbenige kleurduiven aangeschaft. Het waren Thüringer Borstduiven in de kleur blauw.

Deze komen in Nederland niet zo veel voor en hoop dan ook enkele uit Duitsland te kunnen halen.

Ik wens iedereen veel leesplezier van mijn bijdrage en hoop dat we elkaar regelmatig mogen ontmoeten op hokbezoeken en tentoonstellingen.

Groetjes Henk Kluitenberg

## **Activiteiten georganiseerd door de jaren heen.**

Belangrijkste wapenfeiten zijn natuurlijk onze clubshows Hierover is in dit blad al meer overgeschreven. Daarnaast hadden we bijna jaarlijks diverse hokbezoeken zowel uit als thuis. Thuis hebben we inmiddels al vele zusterorganisaties op bezoek gehad. Diverse clubs zelfs al meer

malen. Uit zijn we ook door een groot aantal sierduivenverenigingen verdeeld over het land uitgenodigd voor een bezoek. Ook hebben we thuis meermalen interne hokbezoeken georganiseerd waarbij leden bij elkaar o bezoek kwamen. Alle bezoeken bleken telkens weer heel gezellig en leerzaam. Het is steeds weer bijzonder om waar te nemen hoe andere fokkers hun hobby beleven. Van groots en lux tot klein intiem met eenvoudige hokken maar allen met dezelfde bezieling en enthousiasme. Ook werkte het weer bijna altijd goed mee. Slechts enkele dagen was het koud en nat weer wat de vreugde natuurlijk behoorlijk beïnvloedde en daarbij veelal ook een extra belasting van de gastheer was. Je zult maar een groep van 15 tot 20 mensen plotseling onderdak tegen de regen moeten aanbieden.





Te gast bij Kees Verkolf.

Ook werden er diverse busreizen georganiseerd naar vooral grote Duitse sierduivenshow in Keulen, Dortmund en Hannover. De jaarlijkse jongdierendag, gezamenlijk met de Friezen maar vooral met de Groningers was ook elkaar jaar weer een succes en de laatste jaren de clubshow ondergebracht bij de Sierduivenshow NoordNederland bleek ook succesvol. De laatste jaren kwam vanwege de SNN daarbij ook nog de jaarlijkse wasdag van de drink en voerbakjes voor deze SNN show. Een gezellige dag eerst bij Willem Martens thuis en later bij Gerrie Kreeft thuis. Deze dag werd afgesloten met een BBQ of ander lekker etentje. Tot slot hebben wij onze jaarlijkse clubcompetitie. Hierbij werden de 4 hoogste resultaten van de leden behaald op onze clubshow en twee andere nationale of openshows in Nederland naar keuze bij elkaar opgeteld. En de fokkers met het aantal hoogste punten de winnaar. Opvallend hierbij is toch wel dat strijd om de kampioenschap bijna alle jaren Door een vast groepje fokkers werd uitgevochten. Meestal ging het hierbij o Piet Gol, Robert Hoornstra en sinds Gerrie Kreeft lid is geworden hoort ook hij tot het illustere gezelschap van de winnaars. Overigens is dit alles niet zo verwonderlijk. Deze heren presteren op landelijk niveau ook met zeer goede resultaten.

## **Jongdierendag en Sierduivenshow Noord Nederland.**

Tot 1995 bleek regelmatig dat onze show op dezelfde datum als die van de Groninger Sierduivenclub plaats had en ook de show van de Friezen lag dicht bij onze datum. Allemaal niet bevorderlijk voor het aantal inzendingen waar met name wij als DSC last van hadden, vooral omdat wij de kleinste show hadden en met geen mogelijk het begeerde provinciale kampioenschap van de NBS konden krijgen en daardoor veel inzendingen vanuit het land moesten missen. Op initiatief van de toenmalige voorzitter Piet Langenkamp werd er een bijeenkomst georganiseerd met de beide andere noordelijke sierduivenclubs FSC en GSC. Hierin werd door hem voor gesteld om

gezamenlijk een grote nationale sierduivenshow in het noorden te organiseren.

Op dat moment hadden GSC en FSC daar geen belangstelling voor. FSC had destijds al een fraaie en mooie show in Leeuwarden ondergebracht bij de manifestatie Plant en Dier en GSC zat samen met andere kleindierorganisaties in de Martinihal gelijk met andere grote publiekstrekkende evenementen zoals kermis en kattenshows. Volgens de Groningers destijds was het voor hun financieel niet mogelijk om hier mee te stoppen. De Friezen boden aan om onze clubshow bij hun onder te brengen. Dit laatste was voor ons niet bespreekbaar. We wilden onze eigen clubshow behouden. Uiteindelijk is besloten om dan een gezamenlijke jongdierendag te organiseren centraal in Vries.

Deze jongdieren is dan ook vele jaren georganiseerd. De administratieve organisatie was in handen van Peter van Offeren. Deze dag was altijd gezellig met voldoende deelname helaas bleven na verloop van tijd de Friezen steeds meer weg. Gelukkig bleven er voldoende Groningers en Drenten deze dag trouw. Vooral de datum was prettig omdat het de eerste mogelijk had na het fokseizoen dat fokkers elkaar weer tegenkwamen en iedereen natuurlijk nieuwsgierig was naar de resultaten van collega's. De locatie De Pan in Vries was bijzonder gunstig, Mooi centraal, goed bereikbaar, voldoende groot en goede betaalbare horeca mogelijkheden en zaalhuur.



Aandachtig gehoor voor toelichting winnaars



Spannend of al bijna traditioneel bij de winnaars ?

Na het overleg met de beide clubs hebben wij als DSC besloten om onze datum te verschuiven. Dit was in het begin wel wat problematisch maar pakte uiteindelijk redelijk goed uit hoewel wij nooit echt grote aantallen inzendingen kregen. Wel bleef de show altijd bijzonder gezellig en gesteund door onze eigen leden.

De latere jaren verliepen voor de Friezen en Groningers minder gelukkig. Plant en Dier stopte waardoor de Friezen op zoek moesten naar andere locaties en bleven zij wat zwerven van de ene naar de andere plek. Nog wat later was dit lot ook voor de Groningers beschoren. Door onderling problemen viel de samenwerking met de andere verenigingen weg waardoor de voor de Groningers de Martinihal voor alleen de duiven veel te groot en kostbaar werd. Dus ook zij moesten op zoek naar andere locatie.

De Friezen kwamen terecht in Drachten. Fantastische hal maar veel te groot voor hun show en daardoor ook niet gezellig. Dit was de aanleiding van de voorzitter DSC om de eerdere voorstellen nog maar eens op tafel te leggen. Het resultaat is u inmiddels bekend De Sierduivenshow NoordNederland werd opgericht. Een nationale sierduivenshow waar zowel de FSC de GSC als de DSC hun clubshow onder brachten en het predicaat Nationaal mocht mee nemen van de Friezen.





Willem Martens als zo vaak weer volgeladen met kooien voor show

Mede door de grote inzet van onze leden maar ook die van GSC en zeker ook die van FSC is deze show tot op heden een succes. Heel Nederland is inmiddels op positieve wijzen bekend met deze show.

De leden van DSC staan overigens gunstig bekend in den lande. Vele leden zijn bekende en gewaardeerd inzenders op vele grote shows in Nederland, waar goede tot uitstekende resultaten worden behaald. Staan ook bekend om hun relativerende instelling, maken dan ook nooit problemen als de keuringen niet helemaal juist verlopen maar zijn ook bekend en gewaardeerd voor hun grote inzet en hulp om andere tentoonstellingen te laten slagen. Niet alleen veel hulp tijdens de eigen SNN show maar ook op andere show waarvan vooral de Dierenparade Noordshow een sprekend voorbeeld is. Mensen hartelijke dank hiervoor.



Gezellig onderonsje



Ontvangst bij Bertus Kleiman



Klauterpartij van Lammert Schouwstra in Nijmegen



Koffie tafel tijdens de jongdierendag in Vries



Henk Zwiggelaar.

Henk had veel initiatieven om nieuwe dingen te organiseren en dan vooral gericht om de clubkas te versterken. Huis aan huis verkoop van taartjes, worsten, Verkoop worsten gehaktballen etc tijdens de shows in Drachten tot een heuse antiekbeurs in het toenmalige clubhuis waar wij vergaderden.

Je kon altijd op hem rekenen als er werk moest gebeuren.





Vaandel ontworpen, gemaakt en aangeboden door  
Wil de Groot ( echtgenoot van Sam)



Sam en Wil de Groot toegesproken door voorzitter



Presentatie Pieter Jansma tijdens de vergadering



Presentatie van Kees Verkolf over zijn favoriete ras Neurenberger

---

ER ZIJN NOG ECHTE WAARHEDEN IN 'T  
LEVEN...  
WANT WIJ KUNNEN HET WETEN TOCH?



**Secretaris D.S.C.  
R. Hoornstra  
De Pol 12  
8337 KS DE Pol**